

Svend Åge Hansen, Vandel Savværk, fortæller fra Vandel.

Dyrlæge Petersens billedbog: Album 2

Billede nr. 41 til 45

På besøg hos "Cirkus Amerika".

Billede nr. 41: Fr. Gertsen med gøgler



Billede nr. 42: Petersen med ukendt dame



Billede 43 og 44: Den legendariske "Professor Labri",



Billede nr. 45: Her ses en hel række gøglere præsenteret.



Billede nr. 46 til 48
Fastelavnsoptog.

Billede nr. 46: Man samledes så her på vej ind på "Lindegården".



Billede nr. 47. Hvor man her slog katten af tønden.
PS. Læg mærke til de fine kostumer; bl.a. ses en rask soldat og en klovn.



Billede nr. 48: Flemming iført Micky Mouse kostume med veninde, som er iklædt indianerkostume.



Billede nr. 49

Frk. Gertsen til venstre med Flemming – her på visit hos den daværende læge, doktor Munk, hvis kone ses til højre. Det kunne godt ligne: Afgang til første skoledag. I baggrunden ses barnepigen med det yngste barn.



Billede nr. 50

Flemming og Frk. Gertsen. De to havde et godt forhold, som det ses.



Billede nr. 51 og 52

Dyrlægens bil. Her i snemotiv. Det nederste er fra Frederikshåb plantage.



Billede nr. 53 og 54

Dyrlægen og Flemming fejer fortov. Læg mærke til de mange vejtræer, som før i tiden forskønnede byen.



Billede nr. 55

Flemming fotograferet med det nuværende "Vandel Ungdomsskole" i baggrunden. Sådan ser der jo ikke just ud i dag.



Billede nr. 56

Et kik skråt over gaden, hvor man ser stuehuset til Vandel Savværk i forgrunden. Længere tilbage anes lægeboligen.



Billede nr. 57 til 60

Forskellige bademotiver taget fra Vesterhavs-udflugt.

Billede nr. 57: Frk. Gertsen og min bedstemor, Mette, i badedragt med Flemming siddende.



Billede nr. 58: Min bedstefar, Marius, med hat. Dyrslægen med pibe og kasket. Derefter ukendt dreng og min bedstemor, Mette.



Billede nr. 59: Hvil ved en Vesterhavsklit. Det er dyrlægen, der henslænger sig yderst til venstre.



Billede nr. 60: Flemming iført den tids badedragt.

PS: Jeg tror ikke, mændene var ude at bade. Måske havde de ingen badedragt.



Billede nr. 61

Frk. Gertsen og Flemming i den fine stue.



Billede nr. 62

På besøg og besigtigelse af Jellinge-stenene.



Billede nr. 63

Sommeridyl på terrassen.



Billede nr. 64

Marius og Mette Hansen fotograferet i anledning af deres sølvbryllup.



Billede nr. 65

Portræt af min tante Magda, der senere flyttede til Kolding. Hun var en flot pige og knaldende rødhåret.



Billede nr. 66

Dyrlæge Petersen bliver her konsulteret af kunde. Der skal ikke megen fantasi til at sammenligne dette motiv med scener fra den engelske serie, "Folk og Fæ".



Billede nr. 67

Flemming i den tids fineste dress. Læg mærke til kasketten.



Billede nr. 68

Til sidst et portræt af dyrlæge Petersen. En ikke helt almindelig mand.

